

PROGRAM

Pols dans

Dobrota / Barmhjertighed (digt)

Ponoc tavná / Den mørkemidnat

Moja zemlja / Mit land (digt)

Blues ballade

Strah / Frygt (digt)

Barnemordersken

Kraj / Afslutning (digt)

Sto se bore misli more / Mors sang

Smrt brz groba / Død uden grav (digt)

Kad sam mladjan lovac bio ja / Da jeg var en ung jæger

pause

Emina

Rejse til syd (digt)

Femdanse

Livet, Regnbue (digte)

Lukas Vals

Instituddirektør, Mit værelse, Nostalgi (digte)

Djurdjevdan (Sigøjnersang)

Halfdan Rasmussens børnerim

Benny synger, Milena remser

Hvalila se zuta dunja / Den gule kvæde pralede

Arrangementet er en del af "Tværkulturelle Mødesteder", et landsdækkende samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og folkebibliotekerne med støtte fra Integrationsministeriet.

Digtoplæsnings- og musikarrangement

REJSE NORD-SYD

med BENNY E. ANDERSEN og MILENA RUDEZ

gratis adgang for alle



Maleri af Kirsten Ewaldsen

TVÆRKULTURELLE MØDESTEDER

1. marts 2004 kl. 18.30 Vigerslev Bibliotek, Kirsebærhaven 23, Valby
2. marts 2004 kl. 19.00 Stiftsbiblioteket, Østre Landvej 33, Maribo



Foto taget af Bodil Dreyer.

Milena Rudez, lyriker, arkitekt og oversætter. Født i 1958 i Bosnien-Hercegovina. Kom til Danmark 1992 som krigsflygtning. Har arbejdet som rengøringsassistent og støttelærer, og fra 2000 som bygningskonstruktør i i-68 i Herlev.

Litterær debut i Sarajevo i 1987. Har offentliggjort digte i tre danske antologier, bl.a. "Mellem land og land" redigeret af Erik Stinus. Med digtet "Tilståelsen til Sara", skrevet på dansk, vandt hun det litterære konkurrenceudskrevet i forbindelse med Det Europæiske År Mod Racisme 1997. Den anden digtsamling "Den blinde rejsende fra Sarajevo" udkom i 2002 på forlaget Attika.

M.R. har oversat en række danske digtere til serbokroatisk. Hendes oversættelse af Halfdan Rasmussens "Børnerim" udkom i 2002 på forlaget "Besjeda" i Bosnien-Hercegovina.

Benny E. Andersen, komponist og teatermand. Han har navnlig arbejdet for børn f. eks. i Comedievognen og DR TV. Har i den forbindelse skrevet megen musik for børn, f. eks. sammen med Halfdan Rasmussen og Benny Andersen.

Har besøgt Serbien i forbindelse med freds- og kvindesagsarbejde. Har lært Milena Rudez at kende gennem dette arbejde.

Som kommunalpolitiker er han i de senere år blevet optaget af den politiske side og påvirkning af kulturen.

Født i 1934 og er vokset op på Nørrebro i København, så han kender den side af DR TV's Krønike. Men mest er han spillemand på sin lille harmonika.